

# Onde nyheder i en smuk verden

Nyheder er en meget vigtig ting i vores samfund. De giver os en mulighed for at følge med i, hvad der sker både i vores store verden - og i det nære samfund, der omgiver os. Det giver os en mulighed for selv at tage stilling til alle de ting, vi synes er vigtige, og vælge dem fra som ikke er.

*Men har vi egentlig styr på, hvad der er vigtigt? Eller glemmer vi nogle gange, hvad der betyder noget? Jeg synes nogle gange, vi glemmer at fokusere på de gode ting. Vi ser til tider verden negativt, fordi vi fokuserer på det negative. Vi vil lukke grænserne for mennesker fra andre kulturer, fordi vi er bange for noget nyt og fordi, at en meget lille del af disse mennesker er onde. Det er blevet diskuteret i nyhederne tusindvis af gange, og hver gang bliver det fremstillet som noget dårligt - at "de" kommer hertil. Men er det i virkeligheden os, der er noget galt med?*

Måske vi glemmer det gode? Måske vi glemmer, at der for første gang er en vaccine mod den myggebårne sygdom Malaria, som er klar til at blive afprøvet ude i den virkelige verden, og at der nu er bedre adgang til rent drikkevand og sanitet mange steder i Asien?

I Danmark har vi selv været ofre for den negative nyhedsregn. Der var engang, hvor vi blev set ned på - hvor vi var de onde. Dengang Muhammedtegningerne blev udgivet, gik nyhederne amok i hele verden. Min familie og jeg var dengang på en tur igennem Europa, og der valgte vi nogle gange, at vi ikke ville fortælle folk, at vi var danskere, fordi vi var utrygge ved det. Jeg brød mig slet ikke om at være offer for negativ omtale, og jeg er sikker på, at syrerne og somalierne heller ikke bryder sig om, at vi udsætter dem for noget lignende. For man skal da kunne være stolt af sin nationalitet. Og man skal da ikke gå og være nervøs over at fortælle andre, hvor man kommer fra.

*Men er det ikke det, vi gør mod andre, når vi for eksempel lukker grænserne for bestemte befolkningsgrupper? Skulle vi ikke tage og være mod andre, som vi gerne vil have, at de er mod os? Vi har jo ikke selv lyst til at blive udstillet som dårlige mennesker i nyhederne, så hvorfor er det, at det negative syn er så dominerende? Måske er det fordi, mange synes, at det negative er langt mere spændene end det positive. Jeg kan da i hvert fald selv nikke genkendende til, at jeg bliver draget af det negative. Overskrifter der omhandler død, mord og forfærdeligheder sætter tankerne og adrenalinen i gang. Og så er det sådan set lige meget, om det foregår på den anden side af jordkloden og slet ikke har noget med en selv at gøre. Man bliver fanget af det, på samme måde som fluen bliver fanget af edderkoppens spind. Hurtigt - og uden chance for at løsrive sig.*

Men selvom det fanger mig så meget, har jeg samtidig en lyst til at kæmpe imod det negative, som lever i nyhederne. Jeg har det som om, at der er en lille gnist i mig, som giver mig mod til at sige fra. Jeg har lyst til at rejse mig og kæmpe for, at vi sammen begynder at fokusere på alle de positive ting, der også sker rundt omkring os hver eneste dag.

Der er noget fantastisk ved nyheder. De giver os så meget information. *Men hvor meget af det vi læser, hører i radioen eller ser i Tv'et, kan vi rent faktisk bruge til noget?* Der er et væld af overflødige nyheder. Vi

Isabella Nygaard Gorzelak 8.a  
Fanø skole  
Stadionvej 17  
6720 Fanø

bliver hver dag bombarderet med dem. Vi mennesker bliver draget af sensationer - *Men har jeg for eksempel brug for at vide, at en bus i Indien er væltet?* Problemet er, at det er svært at finde nyheder, som hele Danmarks befolkning kan relatere til, og som vi alle sammen synes er spændende. Men lige netop derfor er det vigtigt, at vi får lidt af det hele med. Og så skal vi ikke kun fokusere på det negative - men jo heller ikke glemme det helt. For verden er så stor, og selvfølgelig er der mange ting der er forfærdelige - men der er også mange fantastiske ting, som skal frem. For det er vel ikke kedeligt at høre om, hvordan folk trives i andre lande, hvis det betyder, at de har et godt liv?

Jeg bor i et land, hvor jeg har mulighed for at få utroligt mange forskellige informationer ved at høre og læse nyhederne. Jeg er privilegeret, at jeg hele tiden kan følge med i, hvad der foregår rundt omkring i verden. Men jeg synes, at det er på tide, at vi finder ud af, hvad der er vigtigt at promovere i nyhederne. Og så har vi selvfølgelig alle forskellige meninger dertil. Men jeg synes, at vi skal væk fra det negative. For vi har det jo godt, og det er jo en smuk verden, vi lever i. Ikk'?